

## Nieuwjaarsfeestje 2 januari 2018 om 20u30



### Nieuwjaar in Japan.

In Japan gaan mensen met nieuwjaar naar een tempel toe. Hier bidden ze, en schrijven wensen voor het nieuwe jaar op. De wensen hangen ze op aan een speciale wensboom. In de tempel wordt dan 108 keer de klok geluid, om de zonden van het afgelopen jaar achter je te laten.

Ook steken Japanners met nieuwjaar vuurwerk af. Er zijn grote vuurwerkshows.

Met nieuwjaar wordt er ook veel gefeest en gedanst.



Een wensboom in Japan.



## Clubblad Jiu-Jitsu CHIKARA

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00  
zaterdag 13u30 – 15u00  
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

Jaargang 10 editie 1

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara

- ❖ Nieuwjaarsfeestje op 02 januari 2018 les tot 20u30 daarna gezellig genieten van een hapje en drankje.
- ❖ Hierbij willen we iedereen onze beste wensen voor 2018 overbrengen en voor al onze leden een succesvol en sportief 2018.
- ❖ Vergeten we de bijdrage voor het 1<sup>ste</sup> kwartaal 2018 niet.

*Er blijft natuurlijk ook onze website.*

*De redactie*

*Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het zeker door naar onderstaand emailadres.*

Email: [yvan.duerinckx@skynet.be](mailto:yvan.duerinckx@skynet.be)  
[tommy.hoebregs@telenet.be](mailto:tommy.hoebregs@telenet.be)

Website: [www.jiujiitsu-chikara.be](http://www.jiujiitsu-chikara.be)



## Proficiat Jarno met je blauwe gordel.



## Oosterse wijsheden:

### De meester en zijn 3 zonen

Er was eens een Kenjitsu grootmeester die erg beroemd was in heel Japan die bij het bezoek van een andere grootmeester het onderricht wilde tonen dat hij aan zijn 3 zonen gegeven had.

De meester knipoogde naar zijn gast, plaatste een zware metalen pot op de hoek van de schuifdeur en zette deze zodanig vast met een stuk bamboe en een spijkertje, dat de pot op het hoofd zou vallen van de eerste die de deur opende en de kamer binnenstapte.

Terwijl zij babbelden en thee dronken riep de meester zijn oudste zoon, die onmiddellijk kwam. Maar voordat hij de deur opende voelde hij de aanwezigheid van de pot en raadde de plaats. Hij verschoof de deur, stak zijn linkerhand door een kier om de pot op te vangen en schoof met zijn rechterhand de deur verder open. Met de pot tegen zijn borst geklemd stapte hij het vertrek binnen, sloot de deur achter zich, zette de pot terug en liep verder om de meesters te begroeten. "dit is mijn oudste zoon", sprak de gastheer lachend. "Hij heeft mijn lessen goed geleerd en eens zal hij zeker een Kenjitsu meester zijn".

De tweede zoon werd geroepen en kwam zonder aarzeling binnen. pas op het laatste moment ving hij de pot, die bijna op zijn hoofd viel, op. "Dit is mijn tweede zoon", zei de meester, "hij moet nog veel leren, maar hij wordt met de dag beter".

Daarop riep hij zijn derde zoon, die hals over kop het vertrek binnenkwam en de pot op zijn hoofd kreeg. De klap kwam hard aan, maar voordat de pot op de tatami kon vallen had hij zijn zwaard getrokken en met een snelle beweging het stuk metaal in tweeën geslagen. "Dit is mijn jongste zoon, Jiro", sprak de oude man, "hij is de benjamin van de familie en moet nu een lange weg afleggen."

