

Een paar data om op te slaan



Opgepast !!!!!

Zaterdag 21 Mei 2011 is er uitzonderlijk geen les.
De club geeft dan een demo in Hélécine

- Zondag 05 juni 2011
Nationale training Nederokkerzeel van 10u00 tot 11u30
- zondag 15 mei 2011
stagedag te Genk
'Self Defence in the city'
van 10u00 tot 13u00
- zaterdag 21 mei 2011
'Festival d'Arts Martiaux d'Hélécine'
van 10u00 tot 18u00 (zie website club)

Enkele mopjes

Lopen er twee muizen over de dam, vliegt er ineens een vleermuis voorbij. De ene muis begint te zwaaien, waarop die andere zegt: "He mafkees, wat loop je nou te zwaaien?" Zegt die andere muis: "Da's m'n neef die zit bij de luchtmacht!"

Waarom hangen er voor jantjes computer gordijnen?
Om windows te openen



Clubblad Jiu-Jitsu CHIKARA

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

Jaargang 3 editie 05

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara

Met Moederdag in het vooruitzicht vraag ik jullie even stil te staan bij het verhaaltje in het midden 'waarom vrouwen huilen'.

En naar gewoonte op de laatste bladzijde data en een paar mopjes.

Ga ook regelmatig eens kijken op onze website. Men vindt er steeds de laatste nieuwtjes op terug..

柔術

De redactie

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het door naar onderstaande email.

Email: tommy.hoebregs@telenet.be

Website:- www.jiujitsu-chikara.be



waarom vrouwen huilen.....

"Waarom huil je Mama?" vroeg een jongetje aan zijn moeder.

"Omdat ik een vrouw ben "

antwoordde zij

"Ik begrijp het niet,"

zei het jongetje weer"

Zijn moeder knuffelde hem en zei met een vage lach:

"En dat zul je ook nooit doen lieve kind, maar dat maakt niet uit."

Later vroeg de kleine jongen aan zijn vader:

"Papa, waarom huilt Mama zomaar zonder reden?"

Zijn vader kon alleen maar antwoorden:

"Alle vrouwen huilen zonder reden."

De kleine jongen groeide op en werd een jonge man,

zich nog steeds afvragend,

waarom vrouwen huilen.

Uiteindelijk riep hij de hulp van God en vroeg ook Hem:

"God waarom huilen vrouwen?"

God antwoordde het volgende:

"Toen ik de vrouw schiep,

besloot ik dat ze speciaal moest zijn.

Ik gaf haar schouders,

sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen,

maar ook zachte armen om comfort te bieden.

Ik gaf haar innerlijke kracht om,

bevallingen te doorstaan en om tegen afwijzing te kunnen,

welke zij vaak zou krijgen,

soms zelfs van haar eigen kinderen.

Ik gaf haar de hardheid,

het doorzettingsvermogen om voor haar vrienden en familie

te kunnen zorgen,

zelfs wanneer iedereen het opgeeft.

Zelfs ziekte en vermoeidheid houden haar dan niet tegen,

en zij klaagt nooit.....

Ik gaf haar de gevoeligheid,

zodat zij haar kinderen lief zal hebben,

onder welke omstandigheden ook.

Zelfs wanneer haar eigen kind haar pijn heeft gedaan.

Zij heeft een speciale gave om kinderen weer te doen lachen,

om tieners te helpen met hun twijfels en angsten.

Ik gaf haar de kracht om voor haar man te zorgen,

ondanks zijn fouten en ik fabriceerde haar uit een rib

van hem om zijn hart te beschermen.

Ik gaf haar de wijsheid,

om te weten dat een goede echtgenoot zijn vrouw nooit pijn zou doen,

maar dat hij haar soms test op haar kracht.

En ook om haar man bij te staan ,

door dik en dun.

Voor al dit harde werk,

gaf ik haar ook een traan om te laten.

Het is van haar,

zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

Het is haar enige zwakte.....

Wanneer je haar ziet huilen,

zeg haar dan hoeveel je van haar houdt,

en hoe goed de dingen zijn die zij voor anderen doet.

En alhoewel zij dan nog huilt,

weet dan dat ze zich wel degelijk iets beter voelt.

"Zij is speciaal....."

