

**NIET TE VERGETEN ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2012
GAAT ER IN ONZE DOJO TE BORGLOON DE
ZOMERSTAGE DOOR
EN DIT VAN 13h00 TOT 16h00
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM**

**Gevolgd door een barbecue. Deelnemers aan de
barbecue moeten wel hun vlees zelf meebrengen,
voor de groentjes zorgen wij.**

**Laat wel iets weten aan Yvan, Ann of Johnny als je
komt naar de barbecue en met hoeveel personen
en dit voor dinsdag 14 augustus.**



Clubblad Jiu-Jitsu CHIKARA

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

Jaargang 4 editie 08

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara

De vakantie loopt stilaan naar zijn einde toe.

En zoals naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een zomerstage op zaterdag 18 augustus waarbij iedereen welkom is.

En we geven jullie een stukje samurai geschiedenis, namelijk de levensloop van Japans bekendste samurai Miyamoto Mushashi

De redactie

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het door naar onderstaande email.

Email: tommy.hoebregs@telenet.be

Website:- www.jiujitsu-chikara.be



柔術

Wist je dat

- Wilfried een hekel heeft aan een bad, ze maken die veel te smal. Geef hem maar een douche



- 01 september terug betalen is van het lidgeld zijnde 40 euro + 09 euro verzekering, dus in totaal **49 euro**



- straffe Johnny toch niet zo straf is als het op naaien aankomt zonder verdoving



- de Franse keuken tot ieders verbeelding spreekt en een ideale vermageringskuur is tot ergernis van sommige



- wijn uit Eguisheim ook 's morgens vroeg in de regen lekker smaakt. Vraag maar aan Erik, Stany en Johnny



Miyamoto Mushashi, Japans bekendste Samurai

Mushashi werd in 1584 geboren in het dorp Miyamoto in de provincie Mimasake. Na het overlijden van zijn vader en moeder werd de jonge Mushashi toevertrouwd aan de zorg van een oom van zijn moeders kant, een boeddhistische priester.

Hij doodde zijn eerste tegenstander toen hij dertien was, Arima Kihei, een samurai van de Shinto Ryu School voor krijgskunde.

De jongen gooide de man op de grond en toen deze probeerde op te staan sloeg hij hem met een stok op het hoofd.

Mushashi's volgende gevecht was op zestienjarige leeftijd toen hij Tadashima Akiyama versloeg. In die tijd verliet hij zijn huis om een 'Pelgrimstocht van de samurai' te maken, die hem talloze overwinningen bezorgde en hem zes maal in een oorlog deed belanden.

In de tijd dat Musashi rondzwierf, besteedde hij al zijn tijd aan het zoeken naar verlichting door de weg van het zwaard. Hij zwierf door Japan, doorweekt van winterse stormen, kamde zijn haar niet en zocht niet naar een vrouw. Het enige wat telde was zijn studie.

Hij vocht tegen de legers van Ieyasu (Japans grootste Shogun) en overleefde drie verschrikkelijke dagen, waarin zeventigduizend mensen de dood vonden. In Kyoto versloeg hij Seijro (hoofd van de Yoshioka familie). Seijro was met een echt zwaard bewapend, terwijl Mushashi bewapend was met een houten zwaard. Na dit gevecht vonden er nog diverse andere gevechten plaats met leden van de Yoshioka familie. De Yoshioka's waren generaties lang de schermleraren van het huis Ashikaga geweest. Ongetwijfeld hebben deze gevechten enorm bijgedragen aan de roem van Musashi.

In 1605 duelleerde hij met Oku Hozoin, een priester die een bekend speervechter was, maar geen partij vormde voor Mushashi die hem tweemaal met zijn houten zwaard versloeg.

Zijn bekendste duel was in 1612 toen hij Sasaki Kojiro versloeg, een jongeman die een krachtige zwaardtechniek had ontwikkeld die bekend stond onder de naam Tsubame-gaehi (zwaluw slag).

Het gevecht duurde niet lang, Musashi versloeg hem met een roeispaan.

Een paar weken voor zijn dood schreef hij Go Rin No Sho (het boek van de vijf ringen).

Voor de Japanners staat Mushashi bekend onder de naam 'Kensei', wat zwaardheiligen betekent.