

Mom.

Men ziet de eerste mon in de "Asuka-periode" in de zevende eeuw van onze jaartelling ontstaan. In de Heian-periode in de 12e eeuw waren de mon bij vooraanstaande families algemeen in gebruik. De samurai gebruikten de mon om op het slagveld herkenbaar te zijn en de mon werd ook op de banieren van de feodale baanderheren afgebeeld die met hun eigen legertjes ten strijde trokken.

In het midden van de Edo-periode, het shogunaat, (1603-1687) begonnen alle families hun eigen mon te gebruiken. De mon werd een "gezonken cultuuroord" en werd op gebruiksvoorwerpen en kimono afgebeeld. Ook nu nog hebben veel Japanse families hun eigen mon die in het dagelijks leven geen grote rol speelt maar bij ceremoniële gelegenheden en als huiskerk worden gebruikt. Bij het Japanse dodenfeest (Obon) worden de mon veel gebruikt.

Enkele voorbeelden van moms:



Clubblad Jiu-Jitsu CHIKARA

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

Jaargang 7 editie 11

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara

- ❖ **Nationale training met diploma uitreiking op 08 november 2015** gaat door in JC Aurora te Borgloon van 10uur tot 11u30.
- ❖ *Je kan nog altijd een deel van je bijdrage terug vorderen via je mutualiteit. De formulieren vind je op onze website.*

Er blijft natuurlijk ook onze website.

De redactie

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het zeker door naar onderstaand emailadres.

Email: yvan.duerinckx@skynet.be

tommy.hoebregs@telenet.be

Website: www.jiu-jitsu-chikara.be



Proficiat Vincent met je zwarte gordel &
Johnny met zijn 4^{de} Dan.



De chrysanth.



In sommige Europese landen waaronder België wordt de chrysanth veel gebruikt op het kerkhof, vooral op Allerheiligen.

In China is de chrysanth het symbool van het geluk.

De chrysanth is het nationale symbool van Japan. Het keizerlijke zegel is een gestileerde chrysanth, en het land kent een ridderorde die naar de bloem genoemd is, de Chrysanthemumorde.

Keizerlijk zegel van Japan.



De **Opperste Chrysanthemumorde** en ook wel "Orde van de Asterbloem" genoemd is een Japanse Ridderorde.



